



**FAMILJEN DOGGSSEN.** Satsningen på ett hundcenter på landet blev en stor succé för Frida, Janne och Anna Doggsen.

Hundälskarna Doggsens lämnade stan!

# ”Vi vågade satsa – nu lever vi vårt drömliv”

**Det brukar stanna vid en dröm, en längtan efter att få göra det man verkligen vill. För Frida, Janne och Anna blev drömmen sann. De lämnade stadslivet, startade ett hundcenter och bytte efternamn till Doggsen.**

AV PETER EKESTRÖM | FOTO FRIDA DOGGSSEN OCH PETER EKESTRÖM

**G**ården Rödkärr i skogen utanför Simonstorp är perfekt. Bilden är som klippt och skuren ur drömmen om ett liv på landet. Kuperade hagar, stenrösen och dungar, röda hus med vita knutar i skogsbrynet.

Här bor familjen Doggsen med alla sina hundar, hästar, höns, kaniner, getter, katter och till och med en papegoja.

– Jag har levt med och tränat hundar i många år. Långsamt växte den där tanken på att man kanske någon gång skulle kunna göra något större av det intresset. Och så träffade jag Anna som tänkte, ja drömde, i samma banor. Och på den vägen är det, berättar Janne över en kopp kaffe i

köket på Rödkärrens gård.

Anna säger att flytten från Norrköping till landet, och den här satsningen på en egen verksamhet med djur i centrum, aldrig blivit av utan Janne. Men han håller inte riktigt med.

–Egentligen var det nog jag som bromsade lite, jag kunde liksom inte se ett liv utan ett fast jobb. Så jag säger samma sak, utan Anna och Frida hade nog mina 37 år som anställd gjort att jag stannat kvar inom landstinget. Tack och lov lyckades jag rycka upp de djupa rötterna, säger Janne och skrattar.

Här på gården, 2,5 mil utanför Norrköping, driver Anna, Janne och Frida sin hundverksamhet. Framför

allt är det hundpensionat och hunddagis som det handlar om. Och i kombination med hundarna driver Anna en rehabverksamhet för ungdomar med olika funktionshinder samt psykosocial problematik.

Ett brett intresse för djur har alltid genomsyrat Annas liv. Det gäller också hennes yrkesval. I 14 år har hon jobbat som djurvårdslärare på Himmelstalundsgymnasiet i Norrköping.

–När jag träffade Janne för tio år sedan insåg jag att det faktiskt är möjligt att byta livsstil, möjligt att få det där man egentligen vill ha. Och nu har vi Rödkärr med allt vad det innebär. Det var länge sedan jag mätte så här bra, säger Anna.

Innan de flyttade ut på landet till Rödkärr bodde Anna i en liten villa i samhället Åby och Janne i ett radhus i stan. Och de har inte ångrat att de tog steget. Här ute saknar de inget.

För Frida, Annas dotter, fanns inte ens udden av tveksamhet när hon insåg vad som var på gång. Tvärtom, hon var säkert en stark pådrivande kraft.

–Det här är helt fantastiskt,

just nu kan jag inte tänka mig ett bättre liv. Bara att få bo så här, få jobba med hundar och hästar, det är underbart! säger Frida och glädjen syns i hennes ögon.

## Var väl förberedda

Stadsbor som i vuxen ålder packar allt de har och försvinner ut i skogen. Det kan låta som en tokig impuls, ett infall som håller över sommarhalvåret. Men så är det inte på Rödkärr. Det ligger mycket planering bakom familjen Doggsens satsning.

–Ja, vi gick igenom allt från starta eget-kurser till marknadsundersökningar. I dag driver vi hundpensionat, tjänstehundsstall och hunddagis med stora rasthågn, hundgårdar, träningsplaner och moderna boxar.

–Vi har stall och hästhagar, vi arrangerar kurser och utbildningar, berättar Anna.

I grunden finns hundarna. Där har Janne huvudrollen, med stor erfarenhet av att träna, tävla och utbilda brukshundar och deras ägare.

–Min styrka är att utveckla samspelet mellan människa och hund



**VINTERLYCKA!** Att få galoppera på Boomerang i djupsnön är underbart.

**DRÖMGÅRDEN.** Det var mycket arbete med att få ordning på gården innan familjen Doggsen flyttade in på Rödkärr utanför Norrköping.



**DJURLIV.** Förutom alla hundar, hästar och höns så finns det även plats för geten Bosse på gården.



**FARTFYLLD MOTION.** Hundarna älskar att jobba. Här med Anna på sparkcykeln efter.



**HÄMTSERVICE.** Som extra service kan kunderna få sina hundar hämtade och lämnade i stan.

## Många djur bor på gården Rödkärr i Åby

**Namn:** Janne, Anna och Frida Doggsen.

**Ålder:** Janne, 61 år, Anna, 47 år, och Frida, 23 år.

**Familj:** Janne har två vuxna utflyttade barn, Frida har en bror som tränar späckhuggare på Teneriffa.

**Bor:** I två hus på gården Rödkärr utanför Norrköping.

**Yrke:** Driver Doggsen Center och Doggsen Rehab. Frida arbetar dessutom som instruktör och djurvårdare på Himmelstalundsgymnasiet.

**Djuren på gården:** Hundar, häs-



tar, getter, kaniner, höns, katter och en papegoja.

för att kunna uppnå den ömsesidiga förståelsen som är så central och viktig i ett hundägarskap.

Men även Frida är i dag en rutinerad hundförare och ska till sommaren delta i sitt andra VM i IPO med sin dobermanntik Dobfanciers Vimza i Italien.

Anna och Frida kompletterar gårdens verksamhet väl med sina gedigna erfarenheter och specialiserade utbildningar som bland annat beteendevetare, psykoterapeut, instruktör och djurvårdare.

## Röjde på gården i ett år

Att det skulle bli just Rödkärr var inte helt givet. När familjen först tittade på gården som de hittade via en annons tyckte de att det skulle bli alldeles för mycket jobb för att få ordning på stället. Det låg skrot överallt och det skulle krävas mycket tid och pengar för att rusta upp allt. Men möjligheten skulle

visa sig komma när Janne efter en tid erbjöds två årslöner i avgångsvederlag från landstinget. Det blev avgörande för att de skulle våga och kunna satsa.

–Det tog ett helt år innan vi fick ordning och kunde börja bygga och renovera. Vi hade då lyckats samla ihop 10–15 ton skrot som vi sålde.

Janne har hela tiden arbetat heltid hemma på gården. Och för två år sedan sa Anna upp sig från sitt arbete

för att satsa på sin ungdomsverksamhet som i dag verkligen ligger i tiden. Frida har i dag två jobb; på Himmelstalundsgymnasiet och hemma på gården.

–Vi vill verkligen att den här satsningen ska hålla ekonomiskt. För att vara säkra på det så har jag gärna två jobb en period i mitt liv. Och det verkar som att vi snart är tre heltidare här hemma, säger Frida.

Och hunddagiset och pensionatet uppskattas av hundägare från hela landet. De är så gott som fullbokade hela tiden. Många är förtjusta i deras koncept ”hundar på landet” eller ”ur och skur-dagis” vilket gjort att många storstadshundar hittat hit.

– Vi planerar just nu att utöka verksamheten med fler rasthågn och förhoppningsvis även en träningshall, berättar Janne.

Tidigare hette hundfamiljen Karlsson, Nilsson och Johansson. Nu har de alla samma efternamn: Doggsen.

–Ett nytt liv, ett nytt namn. Dessutom är det ett namn folk lägger på minnet, eller hur, säger en leende Janne.

Utanför fönstret leker fem hundar. Det är till stor del deras förtjänst att en dröm har blivit verklighet för Frida, Anna och Janne. ■



**SMÅHÄSTAR.** Shettisen Edward ingick i gårdsköpet. Här med kompisen Nicolina.